

NIJBROEKER VOLKSLIED

Omringd door groene weiden
Ligt in de IJsselstreek
Een dorp dat door zijn burgers
Zijn plaats steeds waardig bleek

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek
Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek
Uw glanzend vee, uw golvend graan
Uw nijverheid beloond
Uw fruit en zuivel steeds vooraan
Werd ook met goud bekroond.

Nijbroek was voor acht eeuwen
Een uitgestrekt moeras
Slechts riet en biezen vond men daar
Geen weiden met mals gras

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek
Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek
De vrucht'bre grond zo zeer begeerd
Was oorzaak van veel strijd
Heeft waak- en werkzaamheid geleerd
Van heerschappij bevrijd.

Na jaren van hard werken
Brak er een tijdperk aan
Van voorspoed en van vrede
In de strijd van 't bestaan

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek
Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek
Uw wapen spreekt van arbeid ook
De spade in de grond
Steeds werkzaam tot de avond valt
Van de vroege morgenstond.

